

Wilson nieuws

Nieuws over onze familie en ons werk in Togo



Een groepsfoto van de Word by Heart school en



de diploma- uitreiking.

Lieve mensen,
voor het eind van het jaar nog een brief van ons. Bijzonder eigenlijk dat er elke brief toch weer iets nieuws te melden is! Als we Jezus volgen is het leven blijkaar zelden saai :-).

Word by heart-school

Na 10 weken studeren kan Adjete 90 minuten lang het Lukas Evangelie vertellen. Zonder de Bijbel te openen! Behalve het uit het hoofd leren, leer je ook om het beeldend voor te dragen. Het pure Woord van God is krachtig. Voor Adjetes presentatie kwamen 40 mensen, en velen waren geraakt, ook al kennen ze al deze verhalen. Een vrouw wilde de volgende dag haar man verlaten. God sprak tot haar tijdens de presentatie. Ze blijft bij haar man. Tijdens ons verblijf in Nederland zal Adjete een deel in het Engels presenteren en uitleggen hoe dit uit het hoofd leren wordt gedaan.

Een van de oprichters van de school is Bruce Kuhn, wonend in Burgh-Haamstede. Hij heeft het Lukas Evangelie ooit voorgedragen op Broadway theater, dus een vakman. Kerken of groepen over de hele wereld nodigen hem uit. Het Markus Evangelie kan hij in het Nederlands. Samen met Adjete zal hij tijdens ons verlof een workshop organiseren, waarin je een verhaal van 5 minuten uit het Evangelie zult leren voordragen, uit het hoofd vanuit je hart! Daarover meer aan het eind van de brief.



Wie wij zijn:

Adjete en Ellen Wilson,
met onze kinderen
Gaby, Mika and Samuel



Waar we wonen:

We wonen op een
YWAM basis in Noepe,
40 km van Lomé, de



Wat we doen:

- We hebben onze eigen organisatie Willen Programs (training and Mikrokrediet)
- We werken met de organisatie YWAM

Contact:

Familie A. Wilson
JEM Noepe
BP1413 Lomé
Togo

Email:

ellendepagter@hotmail.com
wilsonadjete2000@yahoo.fr

Support:

Bankrekening:
P.M. de Pagter
IBAN NL74RABO 0324 0066
59
Of:
Belastingaftrekbaar nummer:
Jeugd met een Opdracht
IBAN: NL 38 RABO 0326
5210 62 Tnv: 2622MMM

Internet:

www.ellendepagter.nl
www.willenprograms.org
facebook:
willenprograms
ywam noepe

School voor families

26 januari D.V. zullen we voor 3 maanden naar Brazilië gaan. In Curitiba is een school van YWAM gericht op families. Thema's als Bijbels perspectief op huwelijk en opvoeding, werken als gezin in de zending komen aan bod. Omdat er bij deze school ook kinderopvang tot 5 jaar is, kunnen we samen deze school doen. We willen hiermee investeren in ons huwelijk en gezin, nu Gaby nog geen schoolplicht heeft kan dat nog prima! Het wordt een lange reis van 1,5 dag. Ook de financiën zijn een gebedspunt. Op dit moment komen we nog € 2000,- te kort. Voor dagelijks levensonderhoud als boodschappen, verjaardagen, transport naar de stad e.d. hebben we dan nog niks. Het is weer even geleden dat we financieel zo onze afhankelijkheid voelden. Echter, een week geleden kwamen we nog €5000,- tekort! We hebben een trouwe Vader.



Gebedspunten: - Financiën, - gezegende en voorspoedige reis, - dat de school ons veel zal leren en inspireren, -rust en vertrouwen over alle onzekere factoren - dat de kinderen het ook daar naar hun zin zullen hebben.

Onverwachte zegen en vervroegd verlof Nederland

Kinderen zijn een zegen van de Heer. En tot onze verrassing krijgen we er nog een kindje bij! Als alles goed gaat zal de baby eind juni geboren worden. Met deze verrassing moesten we onze plannen voor 2018 een beetje aanpassen. We komen nu van mei tot augustus naar Nederland. De mooiste tijd van het jaar wat het weer betreft, maar voor huisvesting is het in Oostkapelle de moeilijkste periode. En ook deze periode zal weer extra kosten met zich meebrengen.

Gebedspunten: Voorspoedige zwangerschap, huisvesting, financiën voor deze periode.

Wie helpt?

We zoeken van 1 mei tot 22 augustus een plekje om te kunnen wonen. Dit hoeft geen villa te zijn (mag wel :-)), een flinke stacaravan waar we met 5 mensen kunnen wonen is ook goed. Ons budget is beperkt. Ook wonen we het liefst in (de buurt van) Oostkapelle, omdat Gaby daar naar school zal gaan. Mocht u woonruimte weten voor (een deel van) deze periode, wilt u dan alstublieft contact met ons of de tfc opnemen? Rianne Louws of Willeke de Pagter (tel.nr.: 06 4207 7696 of 0118-643838)



De kids

De kinderen vormen een geweldig team. Ze spelen dag in dag uit samen, soms met een ander vriendinnetje van de campus. Gaby is ineens erg creatief. Elke morgen staat ze op met een nieuwe opdracht: vandaag wil ik een laptop maken, of een auto, of een touwladder zoals Sam de brandweerman, of een kinderstoel voor de pop, enz.

Mika begint nu verstaanbaarder te praten. Voor de mensen hier krijgt ze het voordeel van de twijfel; snappen ze haar niet, dan zeggen ze dat het vast Nederlands is. Samuel is nu 10 maanden. Een stevige knul van 12 kg, die zijn mannetje al staat tegenover zijn grote zussen. Hij doet een paar stapjes los, maar dan vindt hij het weer welletjes. Vooral met Mika kan hij enorm schaterlachen. Kortom, een heerlijk stel samen, vol energie en levenslust.



Willen Programs

Dit jaar hebben we voor het eerst 8 Kinderen uit 3 gezinnen kunnen helpen om naar school te gaan. Allemaal zijn ze wees en wonen bij een oma of ander familielid, die zelf meestal nauwelijks het hoofd boven water kan houden. Ook 4 tieners die een of beide ouders hebben verloren kunnen we helpen met het trainingsprogramma voor kleermaker. We hopen voor dit programma in 2018 nog 6 andere meiden te kunnen vinden. Dankzij de verschillende supporters kan WP hen nu helpen om in elk geval toch onderwijs te krijgen of een vak te leren. 23 december organiseren we een kerstviering met alle kinderen, hun verzorgers en het personeel. De supporters zullen begin 2018 een persoonlijke update ontvangen over hoe het met hun sponsorkindje is gegaan de afgelopen maanden.

De Mikro kredieten en Esther Programma draaien ook weer als vanouds mee. We richten ons nu meer op kwaliteit en niet meer op kwantiteit. Met een klein team aan personeel kunnen we slechts een beperkt aantal helpen. Maar hen willen we dan wel graag zo goed mogelijk helpen. Het Willen Programs kantoor is inmiddels verhuisd naar een andere locatie. Iedereen is erg tevreden met deze nieuwe plek. Meer ruimte voor dezelfde huurprijs en een eigenaar die achter onze plannen staat.



Het nieuwe Willen Programs kantoor en het dreamteam in het naaiatelier, gevestigd in de garage.

Oliebollen voor Willen Programs

De PKN-kerk in Oostkapelle doet elk jaar een oliebollenactie. Het hele dorp kan oliebollen van hen kopen en de opbrengst is voor een goed doel. Dit jaar is de opbrengst voor Willen Programs. U kunt uw vetpan dus koud laten staan dit jaar :-).

Doe mee met de workshop Word by Heart

In juni en juli zullen we verschillende keren een workshop aanbieden. In 4 uur tijd zul je een deel van het Evangelie uit je hoofd leren en ook leren hoe je het beeldend kunt voordragen. Aan het eind van de workshop kun je dan 5 minuten letterlijk een Bijbelverhaal uit je hoofd aan iemand vertellen. Een geweldige kans om altijd en overal Gods Woord te kunnen delen! Interesse om mee te doen? Stuur een email naar ellendepagter@hotmail.com Zodra Bruce de data weet waarop hij beschikbaar is, zullen we je/u verder informeren. We willen deze workshop gratis aanbieden als een kleine blijk van dank aan onze supporters.

We willen u hartelijk bedanken voor uw gebeden, support en meeleven. We horen graag van u, ook als u gebedspunten hebt.

Gezegende feestdagen en Gods nabijheid en zegen in 2018.

Hartelijke groeten,
Adjete, Ellen, Gabrielle, Mika en Samuel